

Tale til Karensminde dyrskue 2019
Af Venstres folketingsmedlem Anni Matthiesen

Mange tak for at jeg må komme her og være dette års taler, der har æren af at åbne dyrskuet og veteranstævnet.

Dette års dyrskue er jo noget helt særligt. For I kan i år fejre jubilæum. Det historiske dyrskue er i år blevet afholdt på Karensminde i 30 år. Og der er sket meget på de 30 år. På vej her til, kørte jeg bagefter en gammel veteran-traktor og samtidig hørte jeg i radioen, at man netop havde udviklet en robot til markarbejde. Så ja der er sket meget.

På Karensminde holder I heldigvis fast i historien og traditionerne. Blandt andet ved at holde dette dyrskue og veteranstævne – hvor både gammel som ung kan komme og opleve et stykke af den danske historie.

Tak til alle jer, som tager en kæmpe tørn og gør en forskel når det gælder om at give historien videre til næste generation – blandt andet via denne historiske dag.

Jeg vil gerne i talen tale om frivillighed, og hvor vigtigt det er, at frivillige som jer her på Karensminde hvert år laver et kæmpe arbejde. For uden de frivilliges engagement, kunne de mere end 4.000 besøgende her i dag ikke få denne oplevelse. Frivillige som er med til at stable alt det her på benene.

Danmark er et land, hvor vi heldigvis rundt om har masser af frivillige. Faktisk laver omtrent en tredjedel af den danske befolkning frivilligt arbejde. Det er frivillige, som bidrager med deres gratis arbejdskraft og som leverer en uundværlig indsats i rigtig mange forskellige sammenhænge.

Det frivillige arbejde er fordelt over mange områder. Det frivillige arbejde består af mange forskellige aktiviteter eller arbejdsopgaver, der tiltrækker forskellige grupper af mennesker.

Nogle har endda, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde ved siden af deres daglige job. Der er også rigtig mange frivillige og især unge, som melder sig på banen til, at give en hånd med i udlandet. Mange vælger at stille sig til rådighed for at hjælpe fattige børn i ulande. Ofte er dette frivillige, som brænder for, at komme ud at rejse og rigtig mange kommer hjem med store oplevelser i rygsækken. De kommer tæt på andre landets fremmede kultur, historie og ikke mindst tæt på lokalsamfundets befolkning.

Men også her hjemme i Danmark har de frivilliges indsats en kæmpe betydning for rigtig mange mennesker. Uanset om vi siger vore lokale idrætsforeninger, borgerforeninger, lokalråd, spejder- og husholdningsforeninger, politiske foreninger. Ældreråd, forældreråd, skolebestyrelser eller hjælpeorganisationer og ja så også her på Karensminde... Så er der her en mængde af frivillige, som bruger deres fritid på, at gøre et stykke arbejde uden at få løn for det.

Og det skal I have en stor tak for.

Man har heldigvis både på landsplan, men også i rigtig mange kommuner, anerkendt her de senere år, at de frivillige har en meget stor betydning for at få vort samfund til at hænge sammen. Og faktisk har mange kommuner også valgt at lave en frivillighedspolitik – hvor der understreges, at den frivillige sociale indsats er et værdifuldt supplement til den offentlige sociale indsats.

Så kan man måske spørge sig selv: Hvorfor er der nu så mange, som melder sig på banen og tilbyder, at gøre et stykke frivilligt arbejde?

Jeg har selv prøvet det gennem en stor del af mit ungdoms og voksenliv og jeg ved, at som frivillig tæller man ikke timerne – nej, her er det de gode oplevelser, sammenholdet og venskaberne man tæller og som har en betydning.

Det at kunne hjælpe andre mennesker, som er ensomme, i nød eller blot har brug for én – ja det glæder også en selv.

På det seneste har man heldigvis også fundet ud af, at især er der en markant lavere risiko for at udvikle forhøjet blodtryk – når man er frivillig og at der er en stærk sammenhæng mellem lykke og frivilligt arbejde. Man kan se, at i samfund, hvor frivilligt arbejde er almindeligt, er den gennemsnitlige borger lykkeligere end i andre samfund.

Ja lykken spredes sig til hele befolkningen, når man lever i et land med mange frivillige – måske er det pga. frivillighed, at Danmark er et af de lykkeligste lande i verden.

Så når vi nu her i dag er samlet på Karensminde, hvor frivillige gør en stor indsats – som har sikret, at vi kan samles her... ja, så gør det mig godt at vide, at de i hvert fald bliver belønnet med et længere og et lykkeligere liv. Danmark er foreningernes land. Danmark er de frivilliges land - med mange foreninger og mange frivillige, som hver eneste dag gør en forskel. De frivillige er kittet, som binder landet sammen.

Så næste gang du møder fodboldtræneren, som samler de små drenge på fodboldbanen for at træne. Næste gang du ser jeres lokale gymnastikhold eller møder lederen for spejderne eller repræsentanter fra lokalrådet eller kommer på besøg her. Og nu når du også i dag ser en af de mange frivillige fra Karensminde i de grønne bluser – ja så giv dem en klap på skulderen og sig tak.

De er nemlig, hver og én med til at vi alle får et lykkeligere liv.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god dag på Karensminde.

Tak for ordet.